

18 APR 2016 • Door Martine Bakker. Beeld: Willem van Genk, Courtesy of The Museum of Everything - Kunsthal Rotterdam. • Meer blogs over [Lezen](#)

Kunst: The Museum of Everything

De vraag 'wat is kunst?' is een filosofisch vraagstuk. Je kunt in alles kunst zien. De één is geobsedeerd door gezamenlijk Rembrandts *De Nachtwacht* consumeren met een bus vol Japanners, de ander wil niets liever dan over een vloer van pindakaas rollen. Ben je open-minded en hou je van nieuwe ervaringen? Check dan (tot 22 mei met CJP-korting) The Museum of Everything in de Rotterdamse Kunsthal. Hier zie je werk van kunstenaars die - zonder diploma van een kunstacademie - te gek werk maakten. Er staan gigantische installaties van rebelse types die niet volgens het boekje werken en kun je nadenken over het filosofische vraagstuk: ben je iets als je daar geen diploma voor hebt? Gegarandeerd dat jij na deze ervaring de Plato van jouw vriendengroep bent. www.musevery.com // www.musevery.nl



Hier gebeurt van alles.